

Hunderupskolens historie

af viceinspektør Tom Bager

Landsbyen Hunderup nævnes første gang i 1472, og i mange hundrede år bestod den af otte store gårde. H.C. Andersen nævner dem som de rigeste bønder på Fyn.



I 1721-23 får landsbyen en af de mange rytterskoler, som blev oprettet omkring Odense. Man må sige, at det var et godt byggeri, da bygningen stadig eksisterer, som en smuk bygning med adressen Hunderupvej 140. I 1906 blev skolen solgt, og i de næste mange år var der ingen skole i Hunderup. Kommunen købte i 1912 en grund på hjørnet af Læssøegade og Engvej med henblik på at bygge en skole.

I avisen fra den 31. marts 1948 kan man læse, at Hunderupskolen på Hannerupgårdsvej 35 blev indviet under overværelse af 65 voksne og 271 børn. På samme adresse havde **frk. Henriette Schmidt** siden 1924 drevet en privat fællesskole. Henriette Schmidt var svigerinde til konsul Andersen, som ejede Odense Vinkompagni. Det var nok ham, som finansierede byggeriet af skolen, som hurtigt fik en stor tilgang af elever, og som i 1934 måtte udvides med endnu en bygning. I 1937 døde Henriette Schmidt, og arvingerne solgte skolen til **Fru Briand de Crevecour**.

Skolen havde indtil dette tidspunkt været en forberedelsesskole, men den nye ejer oprettede hurtigt en mellemskole. Her stoppede det imidlertid ikke, for i vejviseren fra 1939 står der, at man på Hunderupskolen kan tage mellemskole, forberedelsesskole til gymnasiet, studenterkursus og adgangseksamen til Danmarks Tekniske Højskole! Senere kom der endog luftige planer om manuduktion til 1. del af jura, teologi og medicinstudiet. Det hele revnede dog med et brag, da skolen gik konkurs, og **Fru Briand de Crevecour** - efter krigen - blev anklaget for landsskadelig virksomhed.

Under krigen forsøgte man først at oprette en ny privat skole og senere lykkedes det at oprette en skole under Munkebjergskolen, som ret hurtigt måtte lukke igen, da bygningerne blev brugt til indkvartering af husvilde. Eleverne fra kvarteret gik i stedet i særlige klasser på Munkebjergskolen, indtil det endelig lykkedes at oprette en folkeskole i 1948.



Med de store årgange efter krigen fik skolen hurtigt et stort elevtal på 460 elever fordelt på 1. til 5. klasse. Senere kom der 6. og 7. klasser til, og i 1972 fik skolen børnehave-klasser.

Skolens bygninger fik den ene knopskydning efter den anden, og i 1998 måtte man leje lokaler på den gamle fagskole på Langelinie. Overbygningseleverne havde gennem flere år gået på Vestre Skole. Denne skole havde imidlertid også fået pladsproblemer og kunne heller ikke rumme flere, så situationen blev lidt desperat.

En ny skole måtte bygges, og 10-12 forskellige placeringsmuligheder kom på bordet. Nogle var meget fantasifulde og andre lå temmelig langt væk fra kvarteret. Den endelige placering blev Odense Kaserne, som havde stået tom i nogle år. Et problem var, at den lå uden for skoledistriktet og trafikmæssigt var afskåret fra kvarteret. Det første blev løst med en ændring af distriktet og det andet blev efter en del polemik løst med en fodgængertunnel under Sdr. Boulevard.

Syv forskellige byggeprojekter blev fremlagt og efter indstilling fra skolen blev SKANSKAs projekt, som var tegnet af KHR arkitekterne, valgt af byrådet. Byggeprocessen varede fra 1999 til 2002, hvor den nye skole blev indviet i august.

I mellemtiden er der kommet en 10.klasselinie på skolen, som herefter rummer over 800 elever fordelt på 12.000 m².